

Intuïtief schilderen met als Thema: Vernieuwing-geboorte.

Op een
prachtige locatie in
Grou (Fr.)
in een Historisch
Rijksmonument.



Intuïtief schilderen is schilderen vanuit je gevoel. Gevoel laat zich niet altijd in woorden uitdrukken, gevoel kan vaak beter 'verwoord' worden door te werken met materialen. Daarvoor hoef je niet creatief te zijn. Je zult verwonderd zijn wat er uit jouw hand wordt geboren.

Datum: donderdagavond 6 november van 19.30 tot 22.00 uur
of vrijdagmiddag 7 november van 13.30 tot 16.00 uur.
Waar: Catechisatielokaal, Kerkstraat 3, Grou
Eigen bijdrage: € 7,50

Maximaal aantal deelnemers is 8 per keer.

Informatie en begeleiding: Jetty van der Wijk jmvanderwijk@quicknet.nl of tel: 0627051665
en Klaske Scholte. Voor aanmelden: claskescholte@hotmail.com